



EUNIC presents / EUNIC presenteert

EUROPEAN LITERATURE NIGHT / NACHT VAN DE EUROPESE LITERATUUR EUROPE'S INTIMATE TERRITORIES

Wednesday 11 May 2016, 20h30 / Woensdag 11 mei 2016, 20u30 / Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond



Julian Ciocan



Annelies Verbeke



Mirna Funk



Bianca Bellová



Maria Barnas



Noémi Szécsi



Sedat Demir



Hassan Blasim

EUROPEAN LITERATURE NIGHT / EUROPE'S INTIMATE TERRITORIES

Wednesday 11 May 2016, 20h30

With large herds of people desperately trying to enter the EU, territories are back on the European agenda. This year's edition of the European Literature Night asks writers to soul-search their own intimate territories whether in present or past, real-existing or utopian, or even dystopian. What, on our continent, is to them a magical place? And what is the worst rat hole they ever visited?

With: Maria Barnas (Netherlands), Bianca Bellová (Czech Republic), Hassan Blasim (Finland), Iulian Ciocan (Republic of Moldova), Sedat Demir (Turkey), Mirna Funk (Germany), Noémi Szécsi (Hungary), Annelies Verbeke (Belgium).

Moderator: Guido Snel

Location:

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Nes 45, Amsterdam
Tickets: €10 / Online €8

More information and tickets:
www.brakkegrond.nl

Beeld: Bianca Bellová © Jan Trnka / Hassan Blasim © Katja Bohm / Maria Barnas © Wendy Taylor / Mirna Funk © William Minke / Annelies Verbeke © Alex Salinas
EUNIC is het internationale netwerk van de nationale cultuurinstituten/ EUNIC Netherlands is a network of National Institutes for Culture- www.eunic-netherlands.eu

In partnership with the Representation of the European Commission in the Netherlands / In samenwerking met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland



NACHT VAN DE EUROPESE LITERATUUR / EUROPE'S INTIMATE TERRITORIES

Woensdag 11 mei 2016, 20u30

Nu grote mensenmassa's wanhopig proberen het grondgebied van de EU te bereiken is één ding duidelijk: territoria zijn terug op de Europese agenda. Tijdens de Nacht van de Europees Literatuur struinen schrijvers uit heel Europa hun eigen intieme territoria af, of ze nu uit het heden of verleden komen, echt bestaan, utopisch of zelfs dystopisch zijn. Waar op ons continent bevindt zich in hun ogen een magische plaats? En wat is de vreselijkste plek waar ze ooit geweest zijn?

Met: Maria Barnas (Nederland), Bianca Bellová (Tsjechië), Hassan Blasim (Finland), Iulian Ciocan (Moldavië), Sedat Demir (Turkije), Mirna Funk (Duitsland), Noémi Szécsi (Hongarije), Annelies Verbeke (België).

Moderator: Guido Snel

Locatie:

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Nes 45, Amsterdam
Kaarten: €10 / Online €8

Meer informatie en kaartverkoop:
www.brakkegrond.nl